



Protestantse Wijkgemeente  
Rotterdam-Zuid  
Vredeskerk - Breepleinkerkerk  
[www.vredeskerkrotterdam.nl](http://www.vredeskerkrotterdam.nl)

11 april 2018

## Vredeskerk - Lede 117, 3075 HH Rotterdam

**Voor alle informatie:** Gerda den Dunnen  
tel. 010-419 25 73  
e-mail: [gj.den.dunnen@hetnet.nl](mailto:gj.den.dunnen@hetnet.nl)

**Pastor:** dhr. Guus Ruijl  
tel: 06-24 22 42 53  
e-mail: [ruijlguus@gmail.com](mailto:ruijlguus@gmail.com)



### Wijknieuws Vredeskerk

#### Met niets van niets

Met niet van niets zijt Gij begonnen,  
hebt sprakeloos het licht gezegd,  
de tijd bepaald, het land gewonnen,  
de zeeën op hun plaats gelegd.

De ban der duisternis gebroken -  
en het werd morgen, dag na dag,  
een wereld in het licht gesproken,  
een mensheid die beginnen mag.

Geen eind in zicht, geen rust gevonden.  
Het langste deel nog niet gegaan.  
een engel met ons meegezonden  
om nacht en ontij te verslaan.

Met licht van licht hebt Gij geschreven  
Uw boek dat ons het leven redt,  
de woorden van Uw trouw gegeven.  
En van dit lied de toon gezet.

Huub Oosterhuis

#### Bij de kerkdiensten

In de periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we naast het evangelie ook uit het boek Genesis. Het gaat daarin over de 'geschiedenis', de gang van zaken, in de geschapen wereld. Wat gebeurt daar? En vooral: wat doen de mensen die daar wonen en wat doen ze niet? Waar gaat het op aarde goed en waar gaat het mis? En hoe komt dat?

Hoe het misgaat zien we in hoofdstuk 4: Kain en Abel. Ben ik mijn broeders hoeder? (zondag 15 april). Een week later gaat het in hoofdstuk 6 over de 'zonen van God' en hun relatie met de 'dochters der mensen'. Er komen barsten in het paradijselijke eerste begin. Op zondag 15 april is de Vredeskerk gesloten, dan is er een gezamenlijke viering in de Credokerk.

U bent daar van harte welkom. Lector en ouderling van dienst komen uit de Vredeskerk. Als u vervoer wilt hebben kunt u contact opnemen met Gerda den Dunnen of een van de kerkenraadsleden.

In mei en augustus zijn er ook vieringen waarbij de Credokerk gesloten is en de gezamenlijke kerkdienst in de Vredeskerk is.

### **Pastor-alia / wel en wee**

De **bloemen** gingen met een groet van de gemeente op 18 maart naar mw. Weeda, 25 maart kreeg mw. de Waard de bloemen, 1 april gingen de bloemen naar mw. van Neuren. De bloemen van Witte Donderdag gingen naar ds. Fokje Wierdsma en de bloemen van Pasen naar mw. van Neuren die beide hun verjaardag mochten vieren.

- dhr. D.A. van den Berg, woont ter observatie in Laurens Stadzicht, Overschiese Kleiweg 555, 3045 LI, Rotterdam. Hij kan er gelukkig goed wennen. Hoop is op een plekje aan deze kant van de Maas.

- mw.J.H. de Jonge-de Gier, revalideert nog steeds in Aafje Zorghotel, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam. Laten we hopen dat er spoedig uitzicht komt op een volgende woonlocatie.

In onze passie en paasvieringen stonden we stil bij Gods onvoorwaardelijke liefde. Dat ieder die aan huis gebonden is ook onvoorwaardelijke liefde mag ervaren, ook als de toekomst soms zo vol vragen is.

Guus Ruijl

## *Agenda*



### **Gezamenlijke broodmaaltijd**

De broodmaaltijd met altijd iets extra's erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!

De volgende keer is op **vrijdag 13 april**. Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

## **Ouderendag**

### **Uitnodiging ontmoetingsdag**

Op **woensdag 25 april** a.s. willen we weer een gezellige bijeenkomst organiseren voor onze senioren in kerk én wijk in de Vredeskerk aan de Lede 117.

Vanaf **09.30 uur** is de kerkzaal open en is er inloop met koffie/thee.

De invulling van het programma: allerlei gezelschapsspelen, sjoelen, een muziekquiz, oud-Hollandse liedjes zingen. We hopen voor ieder wat wils!



Er is natuurlijk ook tijd voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie met iets lekkers en een hapje en een drankje.

We gebruiken met elkaar de lunch en sluiten de dag rond **14.00 uur** af.

Als er vervoer nodig is kan dat geregeld worden, geeft u dat dan op bij het aanmelden.

Voor een bijdrage in de kosten gaat een mandje rond.

In verband met de boodschappen ontvangen we graag uw aanmelding uiterlijk **22 april** bij Gerda den Dunnen, tel. 419 25 73 of bij Marie Trouw, tel. 485 36 93

**Van harte welkom!**

### **Kleding(actie).....**

Rond deze tijd verwacht u misschien weer een aankondiging voor Sam's kledinginzameling. Als diaconie hebben we nu ook andere mogelijkheden bekeken. Er zijn verschillende organisaties die kleding inzamelen en de opbrengst van deze actie loopt terug. Bovendien kun je maar op enkele momenten kleding kwijt.

In Vreewijk kunnen we kleding die overbodig geworden is altijd kwijt bij **Brillante**, de tweede-kans winkel die is opgezet vanuit Wijkpastoraat Bloemhof. In Slinge is Seinpost Slinge daar ook heel blij mee. We hebben daarom besloten de kleding dichterbij huis te geven aan deze organisaties die er minstens even blij mee zijn. Dit hebben we ook Sam's kledingactie laten weten.

We beseffen dat niet iedereen in staat is overbodig geworden kleding zelf naar Brillante in de Sint Andriesstraat 208 te brengen. Als u dat meldt bij ondergetekende of een van de andere kerkenraadsleden dan vinden we daar zeker een oplossing voor.

De dames van **Brillante** zullen er in elk geval blij mee zijn.

Namens de diaconie van Slinge en Vredeskerk-Breepleinkerker,

Tineke Vis 010-4859846

Truus van de Merwe 010-4817000

### **Verjaardag vieren**

Het was zo leuk bedacht: je verjaardag vieren met mensen die het afgelopen kwartaal jarig waren.

Het moet nog wat doordringen en dat was bij slechts enkele mensen het geval, - 7 mensen uit 3 wijkgemeenten - hebben zich opgegeven. Dat is toch wat weinig. Daarom is besloten om het samenzijn op 12 april **niet** door te laten gaan. Er wordt nagedacht over een ander tijdstip.



### **Open Huis**

Elke woensdag zijn wij weer aanwezig, dan kunt u gezellig bij ons komen zitten voor een praatje van 13.30 - 15.00 uur. Op de tweede woensdag van de maand sluiten we aan bij het Leerhuis.

## Leerhuis

Op woensdag 14 maart stond het Leerhuis in het teken van de Iconen in de 'stenen' Vredeskerk aan de Lede. We werden er zeer welkom ontvangen door Aartspriester Bilbija van de Servisch Othodoxe Kerk en door Maria. Beiden waren zeer blij verrast door het grote aantal belangstellenden waarmee wij hen kwamen bezoeken. Behalve de leden van de Leerhuisgroep waren ook gemeenteleden van de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek speciaal gekomen om samen met ons uitleg te krijgen over de betekenis van de iconen in deze kerk. Aartspriester Bilbija vertelde dat hij en zijn gemeente het als een godsgeschenk beleven dat zij dit kerkgebouw hebben mogen kopen. Hij benadrukte dat de kerk daarmee ook van ons is. De kerk is nu genoemd naar de Heilige Drie-eenheid, waarvan de prachtige icoon ook aan de toren van de kerk is bevestigd.

Het bezoek was voor ons zo bijzonder, omdat priester Bilbija ons ook toestond een blik te werpen achter de iconostase. In de traditie van de orthodoxe kerken is deze heilige ruimte alleen zichtbaar en toegankelijk voor de priester.

Maria legde ons uit hoe het icoon van Maria de moeder van Jezus haar zo diep geraakt had in het hart, dat zij de orthodoxe traditie was gaan bestuderen en volgen. De diepe doorwerking van symbolen en beelden in de orthodoxe traditie had haar ziel geraakt en haar leven veranderd. Zij en priester Bilbija nodigden ons allen uit om bij de viering van de lijdenstijd en Pasen te zijn. Deze wordt dit jaar in de orthodoxe traditie gevierd van 13 tot en met 16 april.

Ds. Hermie Hummel van de Groene Tuinkerkerk in IJsselmonde, vulde na dit bezoek nog extra informatie aan over de iconen in de Heilige Drie-eenheid. Zij is al dertig jaar bijzonder geïnteresseerd in iconen en had tijdens het bezoek ook nieuwe dingen geleerd over iconen. Zoals het feit dat iconen niet worden geschilderd, maar geschreven: wie een icoon schrijft, laat zijn of haar hand leiden geïnspireerd door God. We waren allen blij dat we deze traditie, die letterlijk in onze straat onder ons aanwezig is, zo veel beter mochten leren kennen en waarderen.



### Leerhuis op woensdag 11 april

Het leerhuis op 11 april staat opnieuw in het teken van een gelijkenis. Deze keer bespreken we met elkaar de gelijkenis van de Zoon, zoals die is opgeschreven in het evangelie van Mattheüs 21 in de verzen 23 – 32. In deze gelijkenis gaat het om twee kinderen die door hun vader gevraagd worden in de wijngaard te gaan werken. De ene zoon zegt: ik zal het doen, maar doet het niet. De tweede zegt dat hij niet wil, maar krijgt berouw en gaat toch. De vraag van Jezus is wie van beiden de wil van de Vader heeft gedaan.

Vanaf 13.00 uur staat de koffie en thee weer voor ons klaar. Van 14.00 – 15.00 uur bespreken we de gelijkenis. Hartelijk welkom!

Fokje Wierdsma en Guus Ruijl



## Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put

Bij Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put hebben we weer boeiende weken achter de rug. Elf studenten die zich voorbereiden op het predikantschap hebben een week lang een exposure programma gekregen. In dit programma leren zij de leefwereld kennen van mensen die leven in armoede en uitsluiting.

Zij verblijven elk apart in een gastgezin dat het niet breed heeft en leren hoe gastvrij zij worden ontvangen in het leven van deze gastheer of gastvrouw die hun leven met hen deelt. En het leren van deze gastgezinnen is wederzijds en doet goed. In de leefwereld wordt ook gewerkt met mensen die leven in armoede en uitsluiting. Deze keer werkten de studenten niet alleen op werkplekken van de Wijkpastoraten in de stad, maar ook op twee pioniersplekken. Zo was een van de studenten op woensdag samen met Dick van de Boogaart van Seinpost Slinge op pad. De studenten schrijven nu hun reflecties over wat zij geleerd hebben en dit wordt op 13 april met hen besproken. Studenten uit voorgaande jaren, die deze week ook hebben gedaan, geven aan dat deze week in Rotterdam een belangrijke bijdrage is in hun opleiding als predikant.

## Toneelstuk Salam

Op zaterdag 17 maart speelde het Noord Nederlands Theater het toneelstuk Salam in de Stadsschouwburg. Van te voren was er een toelichting op het toneelstuk. De regisseurs Guy, Roni en Asko Schönberg hadden dit toneelstuk gemaakt om op een goede wijze bespreekbaar te maken hoe de drie religies van het boek, de Joodse, de Christelijke en de Islamitische tradities, met elkaar omgaan en hoe dat anders zou kunnen. Hoe zij allen bij zouden kunnen dragen aan vrede in de wereld. Centraal in het stuk stond het verhaal van Abraham, Sara, Hagar en Izaäk en Ismaël. De directie van gebied Feijenoord had speciaal bij Wijkpastoraat Bloemhof gevraagd om ook naar dit toneelstuk te gaan met mensen uit de verschillende tradities. Zo zaten een twintigtal vrouwen van verschillende culturele achtergronden te midden van het voornamelijk 'witte' publiek. Het toneelstuk was prachtig. Op vrolijke wijze, met muziek, dans en toneel, werd uitgelegd hoe geloof en menselijke emoties met elkaar verweven zijn. Geloof en emoties kunnen leiden tot hoogoplopende ruzies en ook tot de beslissing om vrede te sluiten onderling en samen op te trekken en iets moois van de wereld te maken. Met de vrouwen hebben we nagepraat over het toneelstuk, speciaal over de boodschap ervan. Dat gesprek is nog gaande. We zijn er nog niet over uitgesproken. Wie weet zijn er wel meer mensen die aan willen haken bij dit gesprek. Welkom! *Fokje Wierdsma*



Er komt ook dit jaar weer een boottocht! De boottocht vorig jaar is zo goed bevallen dat we die dit jaar graag herhalen. Het toekomstteam en de kerkenraad hebben in samenwerking met Slinge weer een datum vastgesteld. Het wordt 29 augustus, de laatste woensdag van de maand.

Elke maand wordt er voor wijkbewoners een warme maaltijd geserveerd door enkele gemeenteleden. Dat gebeurt voor ons wat in stilte. Maar alle lof voor deze diaconale kookploeg.

## Ruijlbericht



De paascyclus is weer voorbij. Op indrukwekkende wijze volgden we de weg die Jezus ging. Van dienende handenwassing, via de bloemenhulde bij het kruis, tot verspreiding van het licht in de paaswake: het was alsof Passie en Pasen nog dichterbij kwamen. Velen hielpen mee bij de voorbereiding en uitvoering. De onderlinge gemeenschap werd er zeker door versterkt. Wat een geschenk om zo met elkaar als gelovigen op te trekken en te belijden : 'De Heer is waarlijk opgestaan'.



De nieuwe paaskaars werd weer gemaakt door Truus Mulder. De duif van de Vredeskerk staat erop afgebeeld. Prachtig om een jaar lang te mogen zien.  
Guus Ruijl

### **Van predikant naar zendeling: DR. JOOP LENSINK AARDSE LEVEN VOORBIJ**

**Dr. Joop Lensink was gewoon om het ontbijt te openen met een overdenking. Het Gebed om Licht dat hij bij een gelegenheid uitsprak, kunnen mensen die hem gekend hebben nu zelf uitspreken. De Nederlands/Zuid-Afrikaanse theoloog is op Goede Vrijdag in Johannesburg overleden.**



Dr. Lensink en zijn vrouw Wil Goede – domineesdochter van ds. Goede uit Aalten – zijn in feite kosmopolieten. Hun leven speelde zich ondermeer af in zuidelijk Afrika, en meer bepaald in Zuid-Afrika vanwaar ze min of meer gedwongen in ballingschap terug naar Nederland moesten.

Het gezin Lensink verhuisde in 1985 vanuit Zuidwolde weer naar Johannesburg om het werk op te pakken dat dr. Lensink al in 1974 begon.

De doelgroep van dat werk bestaat ondermeer uit zwerfkinderen en – jongeren die ondersteund worden bij scholing en het vinden van werk.

De ouders van deze kinderen zijn overleden aan de gevolgen van AIDS, waaraan zeker 25 procent van de bevolking in Zuid Afrika lijdt.

Lensink geloofde niet in opvang in kindertehuizen, maar vond dat kinderen in hun eigen omgeving dienen te worden opgevangen en daar (financiële) steun moeten krijgen.

In ruil daarvoor moeten ze hun best doen op school en zich inzetten voor de eigen leefgemeenschap. In alle gevallen wordt er een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid.

De verbondenheid met Nederland blijft middels fondsenwerving voor de projecten waar dr. Lensink en zijn medewerkers zich voor inspanden.

Met name de in Oost-Nederland opgezette stichting Soweto is nog steeds actief om fondsen te werven voor de diverse projecten waarbij dr. Lensink betrokken was.

De betrokkenheid van wijkgemeenten in Rotterdam-Zuid daarbij begon in 2002 door toedoen van binnenvaartpredikant ds. Louis Krüger.

Dr. Lensink was min of meer leermeester van deze Zuid-Afrikaanse predikant, die al jarenlang 'toeristische reizen met een missie' organiseert.

Deze brengen de deelnemers niet alleen langs toeristische trekpleisters, maar ook bij projecten waar zichtbaar is waar financiële hulp doeltreffend is gegeven.

Jaap Kok was een van de deelnemers van zo'n reis die ds. Krüger begin jaren 2000 organiseerde.

Kok was zo geraakt door de nood die hij in en om de St. Andrew's Church in Johannesburg en verder in Soweto zag, dat hij zich bij terugkomst in Rotterdam-Vreewijk zich een waar pleitbezorger en fondsenwerver betoonde; met name voor het Fundisisiswe (Leer De Natie) Community Project.

De betrokkenheid van mensen in de diverse Rotterdamse PKN gemeenten heeft mede door toedoen van Kok jarenlang stand gehouden.