



Protestantse Wijkgemeente
Rotterdam-Zuid
Vredeskerk - Breepleinkerkerk
www.vredeskerkrotterdam.nl

28 februari 2018

Vredeskerk - Lede 117, 3075 HH Rotterdam

Voor alle informatie: Gerda den Dunnen
tel. 010-419 25 73
e-mail: gj.den.dunnen@hetnet.nl

Pastor: dhr. Guus Ruijl
tel: 06-24 22 42 53
e-mail: ruijlguus@gmail.com



Wijknieuwstems Vredeskerk

Bij de kerkdiensten

Onvoorwaardelijke liefde is het doorlopende thema van de kerkdiensten in de Veertigdagentijd. Dit jaar lezen we het Marcusevangelie en (zoals elk jaar) gedeelten uit het Johannesevangelie.

Op zondag 4 maart zijn de Credokerk en Vredeskerk gesloten. Er is een gezamenlijke dienst in de Open Hofkerk. Pastor Guus Ruijl zal samen met ds. Bert Davelaar voorgaan. Guus is dan 25 jaar actief als kerkelijk werker. Aan de dienst wordt medewerking verleend door het koor 'Hemelsbreed' uit Rotterdam-Ommoord. Willem Blonk bespeelt het orgel. De dienst begint om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om Guus te feliciteren en elkaar te ontmoeten.

Wie vervoer nodig heeft kan Ben Houweling bellen: 419 05 90.

Gemeentebijeenkomst

Op zondagmorgen 4 februari is er na de kerkdienst weer een gemeentevergadering gehouden.

De vergadering verliep in een open sfeer en wie dat wilde kon zijn of haar mening laten horen.

Gesproken werd over het gevoerde beleid in ons knooppunt Vredeskerk-Breepleinkerkerk tot nu toe. Inclusief de nieuw opgezette activiteiten. Piet Ottink lichtte de financiële gegevens en de begroting toe. Joke van Rosmalen sprak over de nieuwe activiteit van gezamenlijk verjaardagvieren. Daarna werd de gemeente gehoord over de wensen m.b.t. de kerkdiensten in de komende tijd.

Naar aanleiding van deze gemeentevergadering kunnen kerkenraad en toekomstteam dan verdere besluiten nemen.



De Stilteviering.

Dinsdag 20 maart om 19.30 uur is al weer de laatste stilteviering van dit seizoen. Het is wel een bijzondere stilteviering. Wij vieren bescheiden ons 20 jarig bestaan. Na de viering is er een drankje en wat hapjes. Er is ook nog een verrassing. Iedereen die de stilteviering een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

In oktober gaan wij weer van start met een nieuw seizoen.
Veel mooie zomerse stilte momenten in de zomer.
Cootje de Boer

DAT JOUW GELAAT MAG STRALEN.....

geïnspireerd door Psalm 34

laat mij danken Die mij in het leven riep
steeds opnieuw
in Hem mag ik bestaan in fierheid
samen met ieder die eenvoud van leven kent
geschapen tot leven in blijheid
angst en vrees voorbij

ik wil vertrouwen op mijn Schepper
mij gezien en gehoord weten:
een stralende glans van vreugde over mij
een engel die over mij waakt

ik wil proeven het diepste van leven:
een alles vervullende goedheid
geborgenheid en volheid

ik wil zoeken mijn Schepper,
dat vervulling van leven mijn deel is:
ik wil het goede zoeken en vrede najagen:

geen boosaardige woorden en leugens
geen kwaad dat het goede overmeestert

wát mij ook overkomt
en mij onderuit haalt
tegenslag op tegenslag
het kwaad gaat ten onder
en ik zal leven
in heelheid en vrijheid

Johan H. Maat

'Stralend Licht' ter gelegenheid van 20 jaar Stilteviering in de Vredeskerk

Voor de laatste stilteviering van dit seizoen ontvingen Anneke en ik een uitnodiging omdat deze vieringen nu 20 jaar bestaan. Het lijkt ons fijn om daar bij te zijn.
Het leek me aardig om ter gelegenheid van deze mijlpaal een enkele nieuwe meditatieve tekst aan te reiken aan de deelnemers.

Het is een katern geworden, een soort van vervolghoofdstuk op 'Al gaande wordt de weg gebaad'.

Er zijn twee meditatieve teksten opgenomen. De één is geïnspireerd op Psalm 34, de andere heeft een heel andere achtergrond.

Inspiratie vond ik in het Bijbelverhaal over de zgn. 'verheerlijking' of 'transfiguratie' van Jezus. Het gelaat van Jezus en zijn kleding gaat stralen voor het oog van drie discipelen, terwijl Elia en Mozes verschijnen. In de Oosterse traditie van de kerk is er een speciaal feest aan gewijd. We zien het op iconen, mozaïeken en fresco's afgebeeld. In dit katern beschrijf ik dat in woord en beeld. Ik wil graag laten zien dat de betekenis van die 'transfiguratie' zeer goed past bij de inhoud van de stilteviering.

Voor ieder die belangstelling heeft komen er exemplaren in de kerk te liggen. Het is ook mogelijk een exemplaar aan te vragen bij Ingrid Kranenburg, e-mail: gaandewegjmaat@gmail.com of tel.: 010 - 414 99 98.

De uitgave is gesponsord en is daarom pro deo beschikbaar.

Een hartelijke groet, ook namens Anneke,
Johan Maat

Pastor-alia / wel en wee

De **bloemen** gingen met een groet van de gemeente op 4 februari naar mw. van der Kolff, 11 februari kreeg mw. Berkman de bloemen, 18 februari werden de bloemen bij mw. Vaandrager gebracht die 93 jaar werd.

- dhr. D.A. van den Berg, is na het overlijden van zijn vrouw Henny Lems, ter observatie opgenomen in Laurens Stadzicht, Overschie Kleiweg 555, 3045 LI, Rotterdam. Hij kan er gelukkig goed wennen.

- mw.J.H. de Jonge-de Gier, revalideert in Aafje Zorghotel, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam.

- mw. S. Willemstein-Dijkstra, kreeg een nieuwe plek in Sonneburgh, Ravenswaard 5, 3078 PG Rotterdam.

Al onze zieken en zij die aan huis gebonden zijn, willen we proberen niet te vergeten. Ook in onze gebeden.

Guus Ruijl

Wij gedenken Tonny van Grafhorst

Op maandag 29 januari is Anthonia Lena van Grafhorst- de Gans rustig ingeslapen. Ze heeft in Hospice De Waterlelie in Spijkenisse nog goede weken mogen hebben. Ze werd 89 jaar en woonde daarvoor in de Immanuel Kantstraat. Sinds 21 oktober 2002 was ze weduwe van Hermanus van Grafhorst. Bewonderenswaardig was haar levenskracht en sterk was zij in haar strijd.

De kinderen Hans en Ineke en hun partners, kinderen en kleinkinderen zijn verdrietig om het afscheid dat ze hebben moeten nemen. Op zaterdag 3 februari is ze begraven op de Zuiderbegraafplaats. In de afscheidsdienst stond haar zoon Hans stil bij het leven van zijn moeder. Haar lievelingsmuziek klonk. Tonny ging heen met in haar hart het gebed voor haar kinderen: 'Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.'

Wij gedenken Mariëtte van Diemen

Na een ernstig auto ongeluk eind januari is Mariëtte van Diemen op 9 februari overleden. Zij was al een aantal jaren vrijwilligster bij de voedselbank in de Vredeskerk. Ze was op weg naar huis na een bijeenkomst van de centrale Voedselbank, waar ze samen met Ria Vonk naar toe ging. Het is voor allen die haar gekend hebben zo onvoorstelbaar. 84 jaar mocht ze worden. Haar man en verdere familie benadrukken op de rouwkaart haar

gezonde, actieve en zorgzame leven: 'Herinner mij niet in sombere dagen, herinner mij in de stralende zon. Hoe ik was toen ik alles nog kon.'

Ze kreeg een mooi afscheid op vrijdag 15 februari. Haar kinderen vertelden over haar levensloop en over het vele vrijwilligerswerk dat Mariëtte in heel Vreewijk heeft gedaan. Er was veel belangstelling en het was fijn dat alle vrijwilligers van de voedselbank er waren. Ook de directeur van de centrale Voedselbank was er. In de kring van de Voedselbank van de Vredeskerk zullen we met respect en dankbaarheid haar inzet herinneren.



Wij gedenken Henny Lems

Met kracht en waardigheid nam zij afscheid van het leven Hendrika Adriana Lems. De laatste 20 jaar was zij de gelukkige echtgenoot van Danker van den Berg. Ze werd 87 jaar en woonde op de Dordtsestraatweg. Tot vorig jaar waren ze op zondag regelmatig in de Vredeskerk te vinden als ze niet in hun tweede woning in Breskens verbleven. Henny heeft in het ziekenhuis gewerkt en ook na haar pensioen bleef ze daar nog vrijwilligerswerk doen. Samen met Danken en nicht Clasien en neef Aart heeft ze veel van Europa gezien. Vooral Griekenland was haar lievelingsland.

Een aantal maanden geleden hoorde ze dat ze ernstig ziek was. De manier waarop zij met dit bericht omging dwong bewondering en respect af. Bij de afscheidsdienst klonken woorden van liefde en dank. Alle aanwezigen ontvingen als blijk van dank een roos. Ook dat was wat Henny wilde. We vertrouwden haar leven toe aan de God die 'hemel en aarde verenigt tezaam.'

Daarna hebben wij het glas geheven op haar leven. Voor haar man Danken bidden we om Gods troostende nabijheid. Het is goed om te weten dat haar neef en nicht ook voor hem verder zullen zorgen.

Guus Ruijl

Ontvangen giften:

Voor het **Werelddiaconaat:**

Via Gerda den Dunnen: € 10,- van N.N.

Deze geveer hartelijk dank!

Agenda

Gezamenlijke broodmaaltijd

De broodmaaltijd met altijd iets extra's erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!

De volgende keer is op **vrijdag 9 maart**. Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Open Huis

Elke woensdag zijn wij weer aanwezig, dan kunt u gezellig bij ons komen zitten voor een praatje van 13.30 – 15.00 uur. Op de tweede woensdag van de maand sluiten we aan bij het Leerhuis.

Leerhuis over vasten



Op woensdag 14 februari begon de vastentijd. Toevallig ook de tweede woensdag van de maand en dus de middag van het Oecumenisch Leerhuis in de Vredeskerk. Enkele van de deelnemers aan het Leerhuis hadden die ochtend al een dienst bijgewoond in een Rooms-katholieke kerk, waar zij hun askruisje op het voorhoofd hadden gekregen.

Het was bijzonder boeiend om te horen hoe onze Rooms-katholieke geloofsgenoten deze traditie beleefden. In de verhalen erover kwam naar voren dat zij het belangrijk vonden om dit symbool van het askruisje te krijgen, ook al veegden ze het bij thuiskomst of soms al in de kerk van hun voorhoofd om er niet zichtbaar mee op straat te lopen. Het belangrijkste van het vasten was voor hen dat het vasten in en vanuit het hart gebeurt. Precies zoals het in de tekst uit Jesaja 58 en die uit Mattheüs 6 staat. Onze Rooms-katholieke medegelovigen vertelden dat ze blij waren dat de regels voor de vasten in de veertigdagentijd niet meer zo streng nageleefd hoefden te worden als vroeger. Daardoor konden zij zich ook meer toeleggen op vasten vanuit het hart. De belangrijke dagen om nu nog echt je te onthouden van snoep, vlees en alcohol zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in 1989 die dagen vastgesteld als verplichte vastendagen. Op de andere dagen is het vrijwillig om je te onthouden van genotsmiddelen. Het geldt dat je daarmee uitspaart, kan gebruikt worden om voor mensen die arm zijn.

Guus vertelde ons dat de veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot en met Stille Zaterdag. De zes zondagen in die weken worden niet tot de vastendagen gerekend. Dan wordt er niet gevast. Die dagen zijn een voorafspiegeling van het grote feest van Pasen.

Op woensdag **14 maart** om 14.00 uur is het weer Leerhuis. Ds. Hermie Hummel van de Groene Tuinkerkerk geeft ons dan uitleg over de iconen in de Servisch Orthodoxe kerk naast de Vredeskerk. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

Fokje Wierdsma en Guus Ruijl



Solidariteitsmaaltijden

Ook dit jaar eten we elke vrijdag in de 40-dagentijd soep met Turks brood en laten zo onze solidariteit blijken met de mensen op **Flores**. De natuur zorgt er regelmatig voor moeilijkheden, ook voor de kindertehuizen. Nu blijkt het eiland, als een bootje, langzaam te kantelen, wat merkbaar is aan de fundering van de gebouwen. Het water aan de kant van de Floreszee is dreigender en hoger geworden. Het thema van de actie is dan ook: 'Laat ze niet dobberen'. Met onze vrije gift voor de maaltijd dragen wij bij aan algeheel onderhoud. De maaltijden zijn op vrijdag vanaf 17.30 uur, de kerk is om 17.00 uur open. U bent welkom op vrijdag **2 maart** in de Vredeskerk, vrijdag **9 maart** in de Kruisvindingkerk, vrijdag **16 maart** in de zaal van de Breepleinkerk, met aansluitend bingo, vrijdag **23 maart** weer in de Kruidvindingkerk. Wij hopen u op een of meer van deze dagen te ontmoeten. Weet u **welkom!** Tineke Vis



Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put



Benefietconcert voor Brillante

Een mooie zaterdagavond in Bloemhof. We schrijven 17 februari 2018. Om 18.00 uur klinken al de warme tonen uit de klarinet en fagot. De spelers van het Rietveld Ensemble en enkele vrienden bereiden zich voor op het benefietconcert dat zij zullen geven in Welkomcentrum De Put in Bloemhof. Met acht spelers vormen zij het octet en hebben dus ook twee muziekstukken die gemaakt zijn voor acht spelers op het programma staan. Het eerste Octet is dat van Howard Ferguson uit 1933 en het tweede van Frans Schubert uit 1824.

Zodra de warme klanken uit klarinet, hoorn en fagot samen met de violen en cello de ruimte van de Grote Zaal in het Welkomcentrum vullen, luisteren alle aanwezigen aandachtig en ademloos naar de prachtige muziek tot de laatste klanken zijn weggestorven. Met hun vertolking van de muziek raken de musici de harten van het publiek. De musici zijn vandaag uit verschillende windstreken van Nederland naar Bloemhof in Rotterdam-Zuid gekomen om hier te spelen. Zij doen dat omdat zij op hun beurt geraakt zijn door de moed en het doorzettingsvermogen van de verkoopsters die hun talenten willen ontplooien in tweede-kans winkel Brillante.

Deze vrouwen hebben een heerlijke maaltijd voor de musici klaar staan als zij klaar zijn met inspelen. Zo vullen zij elkaar aan: de vrouwen die met liefde hun gastvrijheid willen laten zien in het koken en maken van hapjes. De musici die hen allen willen laten genieten van muziek. Feitelijk is dat het mooiste. Dat het benefietconcert ook geld oplevert voor de verkoopsters in Brillante om hun talenten verder te ontplooien is heel erg welkom en noodzakelijk. De verkoopsters genieten van de muziek. Ze noemen het hemels, want zo voelt het. De musici genieten van het enthousiasme en de warme menselijkheid van de verkoopsters. Dat maakt het feestelijk.

Zomaar een mooie zaterdagavond in Bloemhof. Niet een wijk waar je zo'n concert zou verwachten. En toch was juist daar de ontmoeting van verschillende werelden. Bloemhof bloeide op als een roos in de woestijn. Dat smaakt naar meer.

Fokje Wierdsma



Als u dit leest is de vrijwilligersmiddag geweest. We waren daar met vrijwilligers van zowel wijkgemeente Slinge als de Vredeskerk bij elkaar. Bij elkaar zo'n 60 mensen. De sfeer was heel gezellig en de maaltijd smaakte prima. Het was fijn om op zo'n ongedwongen manier elkaar te ontmoeten.

De kerkenraad vergadert op dinsdag 27 februari. Dan zal verder nagedacht worden over het gehoorde op de gemeentevergadering.

Het toekomstteam en de kerkenraad gaan ondertussen ook door met nieuwe activiteiten zoals opnieuw een boottocht in de zomer. Verder is er een maandelijks warme maaltijd voor wijkbewoners. Meer dan tien deelnemers stellen dit initiatief op prijs.

Ook dit jaar is er in de week voor Pasen weer de paascyclus in de Vredeskerk. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur en op zaterdag om 21.00 uur. Op Paasmorgen is er weer het paasontbijt en de paasmorgendienst. In alle vieringen zullen Fokje Wierdsma en Guus Ruijl samen voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door Martien de Vos en op Paasmorgen door Betsie Fousert.

De voorbereidingsgroep is er vol enthousiasme mee bezig.

Ruijlbericht



Het was midden tachtiger jaren. Op de basisschool waar ik adjunct-directeur was in Den Haag Moerwijk ging de bel. Ik liep naar de deur en op de stoep stond iemand die zich voorstelde als ds. Bas Plaisier. 'Ik ben hier net in de wijk komen werken als predikant. En op jullie gevel staat Protestants Christelijke basisschool. Dus wij hebben iets samen.....'

Het werd het begin van een plezierige samenwerking. We gaven samen leiding aan diverse oudergespreksgroepen rondom geloof en kinderen en we stonden samen aan de basis van het project 'De Kinderwinkel'.

De Kinderwinkel is inmiddels uitgegroeid tot een missionair-diaconaal buurthuis in Moerwijk waar kinderen, tieners en ouders van verschillende komaf en overtuiging elkaar ontmoeten. Alle kinderen en tieners uit de buurt, van 2 t/m 16 jaar, zijn welkom. Zoveel religies en culturen bij elkaar hoeft geen bedreiging te zijn maar zien we als een opdracht om kinderen en pubers zich in de wijk thuis te laten voelen. De Kinderwinkel is daarbij een veilige en gezellige plek voor hen geworden. Niet meer weg te denken uit Moerwijk!

Inmiddels zijn we meer dan 25 jaar verder. Afgelopen zondag hoorde ik Bas Plaisier zijn stem weer als gast in Het Vermoeden. Eén zin bleef hangen: 'De Geest werkt vaak heel anders dan wij voor mogelijk houden.'

Terugkijkend op mijn werk in school (15 jaar) en kerk (25 jaar) beaam ik dat van harte. Ooit deed ik de schooldeur wagenwijd open voor een wijkpredikant. Ik ben het eigenlijk blijven doen voor iedereen die tegen mij zegt: 'Wij hebben iets samen.' En het maakt me gelukkig.

Guus Ruijl