



Protestantse Wijkgemeente
Rotterdam-Zuid
Vredeskerk - Breepleinkerkerk
www.vredeskerkrotterdam.nl

7 februari 2018

Vredeskerk - Lede 117, 3075 HH Rotterdam

Voor alle informatie: Gerda den Dunnen
tel. 010-419 25 73
e-mail: gj.den.dunnen@hetnet.nl

Pastor: dhr. Guus Ruijl
tel: 06-24 22 42 53
e-mail: ruijlguus@gmail.com



Wijknieuws Vredeskerk

Aswoensdag



As: wat rest na verbranding, grijs, dor en droog.
Het lijkt dood, maar is ook teken van nieuw begin,
voedsel voor beginnend leven.
Ook ons leven moet af en toe sterven
om opnieuw te kunnen beginnen.
Geen lente zonder winter,
geen nieuwe opstanding zonder sterven van het oude.
Op aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd
krijgen we een roeping:
word geen woestijn, breng vruchten voort,
vruchten van goedheid, liefde en vrede.

Op woensdag 14 februari is het aswoensdag. Dan begint de Veertigdagentijd. Van deze dag tot en met Stille Zaterdag, de dag voorafgaande aan Paasmorgen, is niet minder dan 46 dagen. Maar de zes zondagen in deze periode blijven, net als anders, de gedenkdag van de opstanding en tellen daarom niet mee als vastendag.

In Rooms-Katholieke en oudkatholieke kring is er altijd een kerkdienst op aswoensdag. Onder protestanten is dit niet algemeen gebruikelijk. Vanaf deze woensdag is de liturgische kleur paars tot aan Pasen weer de allesoverheersende kleur.

Bij de kerkdiensten

Onvoorwaardelijke liefde is het doorlopende thema van de kerkdiensten in de Veertigdagentijd. Dit jaar lezen we het Marcusevangelie en (zoals elk jaar) gedeelten uit het Johannesevangelie.

Op 18 februari zien we de onvoorwaardelijke liefde van Jezus in zijn moedig vasthouden. Op 25 februari is het een dienst met het Heilig Avondmaal en worden we opgetild boven onze werkelijkheid uit.

Gemeentebijeenkomst

Op zondagmorgen 4 februari is er na de kerkdienst weer een gemeentevergadering gehouden.

Gesproken werd over het gevoerde beleid in ons knooppunt Vredeskerk-Breepleinkerk tot nu toe. Inclusief de nieuw opgezette activiteiten. Piet Ottink lichtte de begroting toe. Joke van Rosmalen sprak over de nieuwe activiteit van gezamenlijk verjaardagvieren. Daarna werd de gemeente gehoord over de wensen m.b.t. de kerkdiensten de komende tijd. Naar aanleiding van deze gemeentevergadering kunnen kerkenraad en toekomstteam dan verdere besluiten nemen.

Voorbereiding diensten voor de Paascyclus

Om de diensten voor de Paascyclus voor te bereiden komen we bij elkaar op maandag 19 februari om 13.30 uur en donderdag 1 maart om 15.30 uur in de Vredeskerk. Wie mee wil denken is van harte welkom.



Stilteviering

Elke week tot Pasen bent u welkom op dinsdagavond om 19.30 uur in de Vredeskerk.

Pastor-alia / wel en wee

De **bloemen** gingen met een groet van de gemeente op 14 januari naar mw. van Dijke, op 28 januari gingen er bloemen naar mw. Staal die haar 90^e verjaardag vierde en naar mw. Lems.

- mw. J.H. de Jonge-de Gier, revalideert in Aafje Zorghotel, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam. Ze hoopte weer naar huis terug te kunnen keren. Maar dat lijkt door haar woonsituatie toch niet mogelijk. Dat valt haar zwaar. Gezocht wordt nu welke alternatieven er zijn. Elke week bezoekt ze de kerkdiensten in het Maasstadziekenhuis. Dat vindt ze fijn.
- Mw. M.E. van Dijk-Voogd woont definitief in Sonneburgh, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam. Diverse gemeenteleden bezoeken haar daar. Dat stelt ze erg op prijs.
- mw. A.L. van Grafhorst-de Gans, had goede weken in Hospice De Waterlelie, Groene Kruisstraat 2 A/B, 3201 CA Spijkenisse. Op maandag 29 januari is ze rustig ingeslapen. Een 'in memoriam' volgt in het komende kerkblad.
- mw. H.A. Lems, Dordtsestraatweg 890, 3075 BS is ernstig ziek. Ze bereidt zich met haar man voor op een komend afscheid. Elke goede dag is een zegen.
- mw. S. Willemstein-Dijkstra verblijft tijdelijk in Humanitas Hannie Dekhuijzen, Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam. Verdere observatie moet uitwijzen waar ze de komende tijd goed op haar plaats is.

Al onze zieken en zij die aan huis gebonden zijn, willen we proberen niet te vergeten. Ook in onze gebeden. Fijn dat meer dan tien mensen wekelijks via de kerkradio (of computer) de vieringen mee beleven.

Guus Ruijl

Agenda



Vrijwilligersbijeenkomst van beide wijkgemeentes

Op **zaterdag 24 februari** zijn vanaf 16.30 uur alle kerkvrijwilligers uit de wijkgemeentes Vredeskerk - Breepleinkerkerk en Slinge van harte welkom voor een gezellig samenzijn in de Vredeskerk.

Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Mocht u deze niet hebben ontvangen en vindt u zichzelf wel een vrijwilliger laat het dan even weten svp. Vergissen is menselijk en

bij zoveel mensen kan er zomaar iemand tussendoor glippen.

Gezamenlijke broodmaaltijd

De broodmaaltijd met altijd iets extra's erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!

De volgende keer is op **vrijdag 9 februari**. In februari staat er een heerlijke bruine bonensoep op het menu! Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Open Huis

Elke woensdag zijn wij weer aanwezig, dan kunt u gezellig bij ons komen zitten voor een praatje van 13.30 – 15.00 uur. Op de tweede woensdag van de maand sluiten we aan bij het Leerhuis.

Leerhuis

Maandelijks op de tweede woensdag van de maand van 14.00 – 15.00 uur in de Vredeskerk. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Volgende keer is **woensdag 14 februari**. Dan spreken we op aswoensdag over het thema 'aswoensdag'. Juist in onze oecumenische groep kan dat een verrassende en leerzame ontmoeting worden. Fokje Wierdsma en Guus Ruijl

Solidariteitsmaaltijden

Ook dit jaar eten we elke vrijdag in de 40-dagentijd soep met Turks brood en laten zo onze solidariteit blijken met de mensen op **Flores**. De natuur zorgt er regelmatig voor moeilijkheden, ook voor de kindertehuizen. Nu blijkt het eiland, als een bootje, langzaam te kantelen, wat merkbaar is aan de fundering van gebouwen. Het water aan de kant van de Floreszee is dreigender en hoger geworden. Het thema van de actie is dan ook: 'Laat ze niet dobberen'. Met onze vrije gift voor de maaltijd dragen wij bij aan algeheel onderhoud. De maaltijden zijn op vrijdag vanaf 17.30 uur, de kerk is om 5 uur open. U bent welkom op vrijdag **16 februari** en vrijdag **23 februari** in de Kruisvindingkerk, vrijdag **2 maart** in de Vredeskerk, vrijdag **9 maart** in de Kruisvindingkerk, vrijdag **16 maart** in de zaal van de Breepleinkerkerk, met aansluitend bingo, vrijdag **23 maart** weer in de Kruidvindingkerk. Wij hopen u op een of meer van deze dagen te ontmoeten. Weet u **welkom!**

Tineke Vis



“De Boei”
Stichting Inloophuis Rotterdam
Ontmoetingscentrum voor mensen
met kanker en hun naasten

Felicitatieteam – bestemming opbrengst 2018

Dit jaar gaat er € 100,-- naar het project in Soweto en het restant van de opbrengst uit de busjes gaat naar inloophuis De Boei aan de Weimansweg. Inloophuis de Boei staat open voor iedereen die geraakt wordt door kanker. Gasten zijn welkom om juist even niet met ziek zijn bezig te zijn. Zij ondersteunen hun gasten met aandacht, een luisterend oor, voorlichting, contact met lotgenoten of een moment van rust en bezinning. Want kanker heb je niet alleen!

Wij hopen dat wij eind 2018 een mooi bedrag mogen overmaken naar dit zo belangrijke doel.

Joke van Rosmalen



Klassiek op Zuid op 11 februari 2018: ‘Als de nacht valt’

Aangrijpend en herkenbaar! Het indrukwekkende Il Tramonto (de zonsondergang) van Respighi door mezzo-sopraan Waldin Roes, het wereldberoemde Eine kleine Nachtmusik van Mozart en andere nachtelijke pareltjes. Inloop vanaf 11.30 uur met koffie/thee, aanvang concert 11.45 uur.

Van harte welkom!



Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put

17 Februari Benefietconcert voor Brillante

Op 17 februari staat er net als vorig jaar een prachtig Benefietconcert op het programma voor Brillante, de tweedekans winkel in Bloemhof. De topmusici van het Rietveld Ensemble spelen deze keer muziek van Schubert. Vorig jaar was het benefietconcert een bijzonder groot succes en hebben de musici spontaan aangeboden om dit jaar terug te komen en opnieuw belangeloos op te treden. Zij geven graag vrouwen in Bloemhof de kans om hun talenten te ontplooien in Brillante en de kans op betaald werk te vergroten. U komt toch ook?

Compliment voor mantelzorgers!

Op 25 januari om 18.00 uur zaten meer dan dertig mantelzorgers aan tafel. Ze waren gekomen om elkaar te ondersteunen en gezellig samen te eten. Het was een eer om er bij te zijn en van hen te horen hoe zij de zorg aan een familielid of een buurman of buurvrouw uitvoeren. Sommigen al vele jaren lang met veel geduld en volharding.

Ook bijzonder was hoe zij hun kennis deelden met elkaar. Bijvoorbeeld over voorzieningen voor mensen met een beperking en de veranderingen die er de laatste maanden weer waren bijgekomen. Echt belangrijk om dit eens even speciaal te noemen. En zeer beslist een groot compliment waard, alles wat deze medemensen voor iemand anders doen. Chapeau!

En natuurlijk ook voor de dames uit Somalië die een heerlijke Italiaanse maaltijd hadden klaargemaakt.



Samen optrekken

Op zondag maken verschillende groepen gebruik van de verschillende ruimtes in Welkomcentrum De Put. Nu ook weer een nieuwe groep vrijwilligers uit de buurt die het belangrijk vindt om mee te werken aan een wij-samenleving in Bloemhof. Er wordt in de kranten en op tv veel gesproken over een inclusieve ofwel wij-samenleving. Op zondagmorgen in De Put kan dat praktisch geoefend worden. Kinderen opgegroeid in een moslimtraditie horen Antilliaanse christenen lofliederen zingen. Ze bootsen het lachend een beetje na: 'Halleluja, halleluja...'. Ik hoor hen lachen en begin een gesprek over de lofliederen. Al gauw worden ze ernstig en vertellen over hun eigen lofliederen die ze leren bij de Enashid-groep. En zo ontspint zich een prachtig gesprek over wat in je eigen geloof belangrijk is en nog belangrijker respect voor het geloof van anderen. Een waardevol begin van de zondag, zo om 9.00 uur. Mooi om met dit geschenk in mijn hart daarna naar de Vredeskerk te gaan.

Fokje Wierdsma



We horen bij elkaar

Ruijbericht

Als ik dit schrijf moet het 25 jarig bestaan van 'Zingen maakt blij' op 4 februari nog gevierd worden. Ik vind het heel bijzonder dat in de Breepleinkerk zoveel mensen op zondagmiddag samenkomen gedurende een aantal keer per jaar. God loven, een bijbelse gedachte overdenken, bidden en zo blij worden. Allen die dit gebeuren mogelijk maken feliciteer ik van harte. Dank voor jullie enthousiasme en ijver.

Een maand later op zondag 4 maart hoop ik zelf 25 jaar werkzaam te zijn als kerkelijk werker. Ik ben God dankbaar voor gezondheid, voor lieve mensen om me heen en voor de ruimte die ik kreeg om in Rotterdam- Pendrecht, Schiedam, Vlaardingingen en opnieuw in

Rotterdam-Zuid de gemeente te mogen dienen. In een gezamenlijke dienst op 4 maart om 10.00 uur in de Open Hofkerk wil ik daar graag met U samen bij stil staan. De Vredeskerk en Credokerk zijn gesloten deze morgen. Aan de dienst verleent het koor Hemelsbreed muzikale medewerking.

Ds. Bert Davelaar en ik zullen samen voorgaan.



Heel attent vroeg de kerkenraad of ik een kado wilde hebben. Ik heb voorgesteld om in de kerkdienst een extra collecte te houden voor Save the Children. En daar hebben beide kerkenraden van harte mee ingestemd. Na de kerkdienst is er koffie met aansluitend een drankje en een hapje.

Ook bij de maaltijden in de Credokerk (februari) en Vredeskerk(maart) hoop ik aanwezig te zijn met wat extra's.

Guus Ruijl



Op de gemeentevergadering hebben we u bijgepraat over het beleid. Op deze plaats wijs ik graag op het blad 'Petrus.' De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde: dat staat centraal in het nieuwe ledenmagazine Petrus van de Protestantse Kerk. Twee weken geleden werd het magazine feestelijk gelanceerd in het Thomastheater in Amsterdam. In Petrus leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Petrus komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.

De eerste Petrus biedt meteen een gevarieerd aanbod aan verhalen. Verschillende mensen komen aan het woord over wat zij geloven en wat zij zoeken in de kerk. Ook voor ontspanning is plaats in het blad. Zo kunnen lezers een stadswandeling door Dordrecht maken, koken met Petrus en krijgen ze tips voor kerken om te overnachten.

U kunt het blad gratis aanvragen via de website van de Protestantse Kerk.